

Geachte ambassadeurs, geachte Kamerleden, dames en heren,

Goed om elkaar hier te treffen. Een traditie die ik graag in ere houd. En wat mij betreft doen we dat zo snel als mogelijk weer in de Ridderzaal. Dat heeft toch net iets meer cachet en diplomatieke ambiance dan deze conferentiezaal hier in Babylon. Ben overigens bang dat het nog wel een paar jaartjes gaat duren. Want, voor u als ambassadeurs is het gebruikelijk om elke vier jaar de verhuizers uit te nodigen en te verkassen naar een nieuwe residentie, in een nieuwe hoofdstad, vaak op een ander continent. Op het Binnenhof heeft dat allemaal wat meer voeten in de aarde.

Het blijft bijzonder om alle ambassadeurs vanuit alle uithoeken van de wereld op dezelfde dag op één plek te hebben en bijgepraat te worden over de internationale ontwikkelingen. Het is ook zeer waardevol voor de Kamerleden die hier aanwezig zijn. U bent immers – het is een wat platgetreden pad, maar tegelijkertijd ook heel treffend – u bent de oren en ogen van ons land in de wereld.

En in die wereld is nogal wat aan de hand. Oorlog in Oekraïne, oorlog Israël – Gaza/Hamas, grote spanningen in het hele Midden-Oosten, met geo-politieke gevolgen. Maar ook toestanden waar we de Nederlandse media minder aandacht aan besteden. Denk aan de ellende in de Sahel-regio, de chaos in Jemen, het verdriet van Nagorno-Karabach en wat er allemaal rond Taiwan gebeurt. En dan heb ik het nog niet eens over de vele natuurrampen – aardbevingen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen – die de wereld momenteel teisteren. En ondertussen leggen landen als India, Brazilië, Indonesië en Zuid-Afrika mondiaal gezien ook steeds meer gewicht in de schaal. Iets waar Europa – en zeker ook Nederland – echt rekening mee moeten houden.

Als diplomaten doet u uw werk bijna altijd in de achtergrond. Onzichtbaar. Dienstbaar aan ons Koninkrijk, aan een uw 'M' (Minister Hanke Bruins Slot) en uw 'R' (minister van BROS, nu Geoffrey van Leeuwen). Maar laat ik dan toch even de spotlights op u richten. Want wat vaak onderbelicht blijft, is dat Nederland een zeer deskundig en groot diplomatiek netwerk heeft. Een netwerk waar veel landen – ook landen die qua inwoneraantal en oppervlakte groter zijn dan Nederland – terecht jaloers op zijn. In de G20 moeten we het doen met een klapstoel, maar als er een G20 zou zijn qua diplomatieke omvang, dan zat Nederland op de eerste rij.

In uw ambassades en de consulaten, ziet u internationale ontwikkelingen vaak eerder aankomen, dan wij ze hier in Nederland voelen. Daarbij denk ik overigens niet alleen in termen van veiligheid. Ook kansen en bedreigingen op het gebied van economie (handel), asielstromen en politieke ontwikkelingen zijn belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium scherp te hebben.

Velen van u werken in extreem moeilijke en onveilige omstandigheden. Het leed en de gevaren zijn continu aanwezig. Groot respect voor het werk van de mensen in bijvoorbeeld Kyiv, Tel Aviv, Ramallah, Riyad, Cairo, Addis Abeba en op vele andere zogenoemde 'hardship posten'. Dan is werken in een veilige ministerie-toren of bij een uitvoeringsinstantie, hoewel ook nuttig en belangrijk, echt andere koek. We zullen in dat kader in de Kamer ook aandachtig luisteren naar de bijdragen van uw oud-collega Caspar Veldkamp.

Beste mensen van BZ. Sidenote: Ik weet dat jullie gruwen van 'BuiZa' en dat je echt af bent wanneer je 'BuZa' zegt. En dat je internationaal van 'The Netherlands' moet spreken, en dus niet 'Holland'. C'est le ton qui fait la musique, zullen we maar zeggen.

Dus nogmaals, beste mensen van BZ. Ik ga zo weer terug naar de Apenrots, uw voormalig onderkomen; waar we de parkeergarage

hebben omgebouwd tot Nationale Vergaderzaal. Maar eerst wil ik u namens de Tweede Kamer danken voor uw bereidheid om ervaringen te delen. De ontmoetingen tussen Kamerleden en het diplomatieke corps dragen bij aan de informatiepositie van de Kamer. We zijn onder de indruk van uw kennis en kunde. En ook de voorbereiding en begeleiding van buitenlandse werkbezoeken van Kamerleden – zoals recent bij het bezoek van de commissie voor Buitenlandse Zaken aan Zuid-Korea en Japan – is altijd tot in de puntjes verzorgd. Echt geweldig.

Ik wens u veel wijsheid bij uw belangrijke werk!